



K E R K B L A D



- Dankdag/Inzameling Voedselbank
- Eeuwigheidszondag
- Zondagmiddagconcert

kerkdiensten

Zondag 3 november

Prot. Kerk en online 10.00 uur mevr.ds. W.A. van Rijn-Fennell
Dankdag/Heilig Avondmaal

Zondag 10 november

Prot. Kerk en online 10.00 uur mevr. G. Bregman-Hoving uit
Woubrugge
Werelddiaconaat

Maandag 11 november

Eigen Haard 19.00 uur mevr. R. van Neerbos

Zondag 17 november

Prot. Kerk en online 10.00 uur dhr. H. de Vries uit
Nieuw-Vennep

Zondag 24 november

Prot. Kerk en online 10.00 uur mevr.ds. W.A. van Rijn-Fennell
Eeuwigheidszondag

Zondag 1 december

Prot. Kerk en online 10.00 uur ds. R. Wattel uit Hoofddorp
Eerste advent

Oppasdienst/kinderdienst

Zie hiervoor de wekelijkse Kerkbrief.

TER OVERDENKING

Herfst

Toen ik deze week uit het raam staarde, denkend over wat ik nu weer eens zal schrijven, zag ik de blaadjes aan de bomen bij de overburen weer rood kleuren. Toen ik daar eens langer bij stil stond bedacht ik me, dat de herfst eigenlijk het seizoen is dat voor mij altijd de meest harde overgang heeft. Het voelt altijd alsof 'opeens' de bomen hun laatste vruchten schenken, de blaadjes binnen een dag verkleurd zijn. Ik schrik er ook telkens van: het wordt weer bijna winter.

Wanneer we de blaadjes van de bomen af zien vallen en hoe de natuur zich klaarmaakt voor de winter, staan we bijna als vanzelf stil bij loslaten en afscheidnemen.

Het weer lijkt soms te weerspiegelen wat zich af kan spelen in een mensenleven, het kan soms flink herfst zijn in ons hart. Het diepe verlangen naar gezondheid, de eenzaamheid, gebroken relaties,



afwijzing, gepest of het intense gemis wanneer je een dierbare moet verliezen. In veel kerken is november de maand waarin wordt stilgestaan bij de mensen die ons aan de dood zijn ontvallen. Ook wij zullen hierbij stilstaan in de kerkdienst van 24 november. We halen herinneringen op, we staan stil bij het verdriet.

Maar tussen de regen en de wind, zien we een straaltje zonlicht. Tussen al het verdriet, het gemis en de pijn, zoeken en ontvangen we tekens van troost en hoop. We steken kaarsjes aan om het duister van ons hart lichter te maken. De herfst leert ons te accepteren dat het winter wordt. Maar dat doen we in het vertrouwen dat de lente zal komen. Dat nieuw leven in alle volheid zal ontspruiten.

Ds. Wilma van Rijn

EEUWIGHEIDSZONDAG

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag voordat de adventsperiode begint, komen wij samen om de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden, te gedenken. Het is een viering waarin we stilstaan bij hen die we missen, waar we elkaar opzoeken, we troost vinden bij elkaar en bij God.

U bent van harte uitgenodigd om in deze dienst een kaarsje aan te steken en geliefden te gedenken die u bent verloren aan het leven of de dood. Onze kerk wil een plek zijn voor iedereen die op zoek is naar troost, naar liefde en hoop. Ook in de verdrietige tijden van het leven. U bent van harte welkom.

Ds. Wilma van Rijn

VERJAARDAGSVIERINGEN

Soms zijn er nieuwe initiatieven die al snel voelen als een traditie. De *verjaardagsmiddag* is daar één van. Iedereen van 75 jaar en ouder krijgt een uitnodiging om in het kerkgebouw haar/zijn verjaardag te vieren. Er is een warm welkom met taart en koffie/thee, we zingen 'lang zal je leven' en houden goede gesprekken. Het aantal feestvierders was de afgelopen keer (9 okt.) zo groot dat er geen creatieve voorstelronde was, maar een verjaardagsverhaal.

Ook een kleine borrel met lekkere hapjes is onderdeel van deze middag. Wanneer vervoer lastig is, worden mensen ook opgehaald en thuisgebracht.



We zijn dankbaar dat we vrijwilligers hebben die met zoveel liefde deze middagen verzorgen. We hopen dat we deze traditie nog lang kunnen voortzetten.

Ds. Wilma van Rijn

COMMISSIE EREDIENST

Extra inzameling levensmiddelen voor de Voedselbank op Dankdag voor gewas en arbeid

Zondag 3 november a.s. is het Dankdag. Net zoals voorgaande jaren willen wij u vragen om juist op deze dag te delen met mensen die het minder goed hebben dan wij. Zoals u wellicht weet, worden elke week op vrijdagmorgen in onze kerk voedselpakketten uitgedeeld aan mensen die dat nodig hebben. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Voedselbank Haarlemmermeer.

Doet u ook mee met de inzameling op Dankdag? U kunt een keuze maken uit de producten op onderstaand lijstje en die dan meenemen naar de kerk op **zondag 3 november**.

Toiletpapier	Vuilniszakken	Chocopasta	Waspoeder
Ontbijtgranen	Rijst	Jam	Afwasmiddel
Visconserven	Groenten in blik	Hagelslag	Soep
Houdbare melk	Linzen	Pindakaas	Koffie, thee

Wilt u geen snoep of alcohol inleveren?

Daarnaast is het op initiatief van onze diakenen ook mogelijk om het hele jaar door (op zondagmorgen) producten in te leveren voor de Voedselbank. Bij de ingang van de kerk staat voor dit doel een mand waarin u uw producten kunt deponeren.

Namens de commissie eredienst,

Ria Bakker

LIED VAN DE MAAND

In november zingen we lied 992: *Wat vraagt de Heer nog meer van ons?*

Het is niet een geheel onbekend lied in onze gemeente, maar een paar keer extra oefenen kan geen kwaad, zo dacht de commissie eredienst.

Het lied is geïnspireerd op de tekst uit Micha 6:8 "Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God'.

Het lied is oorspronkelijk geschreven door de Nieuw-Zeelandse methodistische predikant William Livingstone Wallace. Het lied is geschreven tegen de insluipende gewoonte dat liederen tot wiegenliedjes worden. Muziek moet je wakker maken, niet in slaap sussen (Bron: liedboekcompendium.nl).

Het lied, dat vertaald is door Wim van der Zee, schudt ons wakker om *goed* te doen. Wij gaan dus uitgeslapen richting advent met dit prachtige lied.

Ds. Wilma van Rijn

MUTATIES LEDENBESTAND

Verhuisd : Mevr. A.C. Schouten-Kars binnen de gemeente.

Leo Bakker, ledenadministratie

Uit de kerkenraadsvergadering van 25 september 2024

Op deze dag was de kerkenraad voor het eerst in het nieuwe seizoen weer bij elkaar. Ds. Van Rijn opent de vergadering met een gebed uit het blad Petrus: van Peter Breure; gebed om vrede. "Geef vrede tussen mensen. Geef vrede in ons hart." Daarna neemt dhr. Kranenburg het voorzitterschap over. Hij heet iedereen welkom en noemt het goed elkaar weer te zien na de vakantie.

Vaste start van de vergadering

Vz. meldt de afmeldingen. De agenda wordt vastgesteld.

Er wordt toelichting gegeven over het verschil tussen taakdrager zijn en technisch voorzitter van dhr. Kranenburg. Dhr. Kranenburg is taakdrager als ouderling van dienst. Voor de kerkenraad is hij technisch voorzitter.

Door ziekte heeft de jaarlijkse evaluatie van de predikant nog niet plaatsgevonden. Dat gebeurt nu op 16 oktober. De kerkenraad wordt van de besprekingen op de hoogte gesteld.

De actie- en postlijst worden doorgenomen en aangepast.

Gesproken wordt over het plotselinge vertrek van dominee Vermeij uit Badhoevedorp.

Verslag inspiratiebijeenkomst juni – verdere stappen tot samenwerken

Scriba brengt verslag uit over de bijeenkomst. Zij heeft niet in alle onderdelen de inspiratie ervaren. De workshop over het diaconale werk was inspirerend. Het klein moderamen bereidt de volgende stappen voor naar een samenwerking met een andere gemeente in de Haarlemmermeer. Voor dit proces wordt ondersteuning gevraagd van de classis.

Nieuwe ambtsdragers

Dhr. Monster heeft afscheid genomen als diaken. Hij heeft aangegeven dat hij door wil als taakdrager.

Het officiële afscheid van de kerkenraad moet nog plaatsvinden.

De diaconie gaat actief op zoek naar nieuwe ambtsdragers.

Vz. vraagt mevr. Klokman of zij nog een nieuwe periode als ambtsdrager door wil.

Dat zegt zij toe. Dat wordt onder dank aanvaard. Dhr. Berger geeft aan dat hij aan zijn laatste jaar bezig is en geen verlenging van het ambt aangaat.

Verkiezing moderamen 2024-2025

Elk jaar wordt het moderamen opnieuw gekozen. De huidige leden blijven beschikbaar voor het moderamen. De kerkenraad stemt in met een nieuwe periode van een jaar.

Vaststellen preekrooster 2025

Het rooster wordt besproken. Er zijn nog een aantal zondagen leeg.

De diaconie doet een voorstel voor de zondagen waarop het Heilig Avondmaal in 2025 wordt gehouden. Het rooster wordt vastgesteld. Een woord van dank past hierbij voor dhr. en mevr. Stoffels. Het is elk jaar een flinke klus voor elke viering een voorganger te vinden.

Viering 100 jaar bestaan kerkgebouw

Vz. heeft nog geen start gemaakt met de voorbereidingen van de viering. Hij schrijft in het Kerkblad van november een vooraankondiging.

Start winterseizoen kerkdiensten

De eerste viering in de kerkzaal is op zondag 13 oktober. De kerk wordt ingericht na de activiteiten van de Voedselbank op vrijdag 11 oktober.

Gedachtenisondag

De gedachtenisdienst valt op zondag 24 november. De commissie eredienst heeft al voorbereidende activiteiten uitgevoerd. De uitnodigingen voor de familieleden van de overledenen zijn verstuurd.

Mevr. Adolf heeft nog stenen van overleden gemeenteleden die nog geen plek hebben gekregen. Wat moet daarmee? Vz vraagt haar de namen te noemen. Misschien kent één van de kerkenraadsleden hen. Dan kunnen deze nog worden bezorgd.

Punten uit de colleges en commissies

De werkgroep pastoraat vraagt zich af of er leuke reacties zijn gekomen op de zomerkaartenactie. De kerkenraad denkt dat dit een jaarlijks terugkerende activiteit mag zijn.

Het blijft lastig werken met één wijk zonder vaste contactpersoon.

De verjaardagbijekomsten worden zeer gewaardeerd.

De diaconie heeft te weinig mensen om de ouderenmiddag voor de kerst te organiseren. Er is iemand nodig die de organisatie op zich wil nemen. De naam van de dominee wordt genoemd. Scriba meldt zich aan om te helpen. De diaconie heeft een datum vastgesteld: vrijdag 13 december. Er wordt vast een voormelding gedaan in het Kerkblad van november.

De kerkrentmeesters wordt gevraagd actie te nemen op het galmen van de geluidsinstallatie tijdens de diensten. Komt dat door de lege stoelen, of is de apparatuur verouderd? Er is een nieuwe microfoon op de kansel geplaatst. Deze werkt weer goed. In de volgende vergadering van de kerkrentmeesters wordt de begroting 2025 besproken. Als er financiële aanvragen zijn dan graag voor die tijd doorgeven.

De kerkenraad is geschrokken van het plotseling overlijden van ds. Gonja van 't Kruis uit Rijsenhout. Scriba heeft namens de gemeente een condoleance verstuurd. Ds. Van Rijn heeft de classis bezocht. Ds. Marieke Meiring heeft daar gesproken over het Schipholpastoraat. Ook is het SMPR (meldpunt **S**eksueel **M**isbruik in **P**astorale **R**elaties) besproken. Daar kunnen mensen terecht die hiermee te maken hebben.

In Hoofddorp is een activiteit voor de jeugd: knetterkerk. Ook de jeugd uit de gemeente in Halfweg-Zwanenburg is daarvoor uitgenodigd.

Het programma Bible Basics werkt goed tijdens de kinderdienst. Er worden mooie verhalen verteld.

De Raad van Kerken meldt dat de voorbereiding voor de dienst van 6 oktober opnieuw moeizaam verloopt. Ondanks gesprekken is de medewerking aan de oecumene vanuit de RK-kerk minimaal. Ds. Van Rijn heeft daarover ook een brief

geschreven. De werkgroep overweegt de activiteiten rond oecumene stop te zetten. Binnenkort vergadert de commissie daarover.

Mevr. Adolf vertelt dat de eucharistievieringen in Eigen Haard zijn opgestart. Deze worden erg gewaardeerd.

Rondvraag en sluiting

Mevr. Klokman vertelt dat de voorkant van het Kerkblad is vernieuwd. De eerstvolgende uitgave (oktober 2024) heeft deze voorkant.

Mevrouw Kranenburg leest als afsluiting van de vergadering een gebed van ds. Jelle Vonk: "Heer, dat ons hart mag opengaan voor U en de medemens. Laat ons groeien in uw licht."

Vz. dankt allen voor de inbreng tijdens de vergadering.

Heleen Broerse (scriba)

Kerstkaart - oproep

De kerkenraad is bezig met de voorbereiding voor de kerstkaart van dit jaar. De planning van de diensten in december, een mooi passend gedicht en een mooie voorkant: het duurt even voordat alles goedgekeurd is en een proefdruk kan worden gemaakt door de drukker.

Daarna drukken, alles in een envelop, adresstickers erop en rondbrengen.

Op de kaart van vorig jaar stond een mooie afbeelding, gemaakt door Peter Mendrik.

De kerkenraad doet een oproep aan u. Misschien heeft u een goed idee voor de afbeelding van dit jaar, misschien heeft u altijd al zelf iets willen aanleveren, misschien kent u iemand die iets voor ons kan maken. Tot nu toe nog geen reactie.

Wij hopen er wel op. We horen het graag.

U kunt uw reactie bij mij kwijt.

Heleen Broerse (scriba)

UIT DE CLASSIS

Hoofddorpse Raad van Kerken: Luisteren naar Palestijnse literatuur

'Taal doet ertoe': onder dat motto zijn er vier avonden om op een andere manier naar Palestijnen en Israëli's te luisteren.

In het Nederlandse nieuws heten Palestijnen vaak 'terroristen', maar wat hebben ze te zéggen? En wie luistert daarnaar? In een serie avonden probeert de Hoofddorpse Raad van Kerken te luisteren en kijken naar de woorden en beelden die mensen in Palestina en Israël gebruiken, ook als ze over elkaar praten. De eerste bijeenkomst heeft al plaatsgevonden.

Op de tweede avond wordt het boekje 'Brief in de nacht' van de Joodse schrijfster Chaja Polak besproken. Zij pleit ervoor dat én Israëli's én Palestijnen én wij in Nederland de talloze 'verhalen van vriend en vijand' gaan beluisteren en dat doen met empathie en begrip. Alleen zo kan de ware angel uit de strijd tussen Israëli's en Palestijnen getrokken worden, is haar overtuiging.

Deze bijeenkomst is op woensdag 20 november, ook om 20.00 uur in De Ark, in Hoofddorp. Aanmelden bij cultuurindeark@pghoofddorp.nl.

DIACONIE

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand november

5 november	Dhr. J.W. van der Sluis
13 november	Mevr. J.C. Steen-van Bueren
15 november	Dhr. F. Hoogendam
19 november	Mevr. C. Dhont-Groen
28 november	Dhr. D. Kalkman
30 november	Mevr. J.M. Bos-Hoekstra

Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar worden in de maand november

26 november Lieke Groeneveld

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, zie colofon.

Leo Bakker, ledenadministratie

Uit de diaconie

Op vrijdagmiddag 13 december is er weer de jaarlijkse ouderenmiddag voor de Kerst. Het belooft een fijne middag te worden met een mooie liturgie en natuurlijk is het ook een gezellig samenzijn met hapjes en drankjes. Natuurlijk zal het broodje kroket niet ontbreken.



Komt u ook? Als dat nodig is dan wordt u natuurlijk gehaald en weer thuisgebracht. In het Kerkblad van december zal de diaconie deze mededeling weer opnemen en mogelijk nadere informatie geven.

De diaconie

Werelddiaconaatszondag 10 november, duurzame landbouw in Bolivia

Op zondag 10 november is er in de dienst speciale aandacht voor het Werelddiaconaat, in het bijzonder voor duurzame landbouw in de hoge Andes van Bolivia. Door klimaatverandering valt de regen in het hoge Andesgebergte steeds grilliger. Boeren en boerinnen gaan samenwerken in coöperaties. Dankzij waterreservoirs kunnen ze hun land irrigeren. Ze leren inheemse groenterassen weer waarderen en biologisch verbouwen. Jongeren zien weer toekomst op het platteland. Stadsbewoners leren stadslandbouw en scholieren gaan aan de slag in schooltuinen. Het geeft hoop dat zelfs op 4.000 meter hoogte landbouw mogelijk is. Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat onder andere de boeren en boerinnen in Bolivia. Tijdens de dienst hoort u hier meer over. Nu alvast meer lezen? Kijk dan op kerkinactie.nl/boerinbolivia.

Spaardoosjes

Op 10 november kunt u ook uw spaardoosje weer inleveren en een nieuw doosje meenemen. Zet het alvast in uw agenda.

Met vriendelijke groet namens de ZWO commissie,

Ellen Oostwouder

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND

Cora Gerritse: 'Ik voel me in de kerk helemaal thuis'

Wie kent haar niet? Cora Gerritse-Kortenoeven. Altijd in de kerk in de weer. De ene keer als verteller in de kinderdienst of oppasser in de crèche en de andere keer als voorzitter van de kerkrentmeesters. Een veelzijdige en loyale vrijwilliger binnen onze gemeente die ook in haar werk als medewerker OGGZ in Amsterdam helemaal tot haar recht komt. Cora zegt: 'voor mij is het zo vanzelfsprekend om je binnen de kerk voor een ander in te zetten. Daarin hebben mijn ouders mij het goede voorbeeld gegeven.'

Onze Vrijwilliger van de Maand is geboren op 30 november 1965 op de boerderij van haar ouders aan de Noorderweg in de voormalige Houtrakpolder. Toen nog een typisch Hollands polder- en weidelandschap, nu bedolven onder een paar meter zand, bestemd voor industrie en havens. Van de boerderij weet Cora zich weinig te herinneren, behalve dan de pissebedden in het buitentoilet.

Cora's ouders, Jaap en Gerda Kortenoeven, hebben er nog tot 1970 kunnen boeren, maar toen viel het doek en verhuisde het gezin met hun vier kinderen - Peter, Cora, Eric en Helene - naar Ruigoord, in afwachting van een vaste woning. Ook toen bestond er woningnood. Jaap werd vrachtwagenchauffeur bij Wijnand de Waardt. In 1972 betrok het gezin een 'burgerwoning' aan de Dennenlaan, naast garage Kraaijeveld. 'Dat was best wennen, zo van het stille platteland naar een drukke straat in een dorp', weet Cora zich te herinneren.

Geen student

Cora is in de Gereformeerde kerk gedoopt, 'volgens mij door dominee Mintjes'. Zij zat haar twee kleuterjaren op de School met den Bijbel aan de Schoolstraat in Halfweg. De zes lagere schooljaren bracht zij door op de Christelijk Nationale School aan de Plantsoenlaan in Zwanenburg. Cora kon goed leren, dus ging zij naar het VWO, naar het Eerste Christelijk Lyceum aan de Leidsevaart in Haarlem. 'Na mijn eindexamen ging ik studeren. Het werd culturele antropologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Een heel interessante studie, maar de universiteit was toch iets te hoog gegrepen en van huis uit was studeren ook niet normaal. Na twee jaar ben ik ermee gestopt, want ik had mijn propedeuse niet gehaald. Dat betekende ook meteen het einde van mijn studietijd. Ik ben gaan werken om zo zelf mijn geld te verdienen. Omdat ik mijn vakantiebaan bij de firma Koetsier had, een groothandel in de verkoop van huishoudelijke artikelen en grootkeukenapparatuur in de gezondheidszorg, bleef ik daar werken. Geen vreemde keus want mijn vader werkte inmiddels daar, en mijn moeder en broers hebben er ook regelmatig geholpen. Dus bijna ons hele gezin. Ik deed de administratie; geld verdienen voor ons huis....'



Sinds enkele jaren woont Cora met haar man Frank op de vierde etage van de halfronde flat aan de Ringvaart. Met een prachtig uitzicht op Zwanenburg en Halfweg. De altijd positieve en goedlachse Cora voelt een sterke band met beide dorpen en het plaatselijke kerkelijke leven

Mooie gesprekken

‘Want in die periode kwam ik Frank Gerritse tegen. Een heel leuke sportieve knul. We trouwden in 1988 en kochten een huis aan de Essenlaan’. Er kwamen twee kinderen: Martijn (inmiddels 27 jaar) en Ruben (25). Toen haar werkgever Koetsier na een fusie naar Brabant verhuisde, was dit voor Cora de aanleiding om na 22 jaar een andere weg in te slaan. Dat werd de thuiszorg in Halfweg en Zwanenburg. ‘Als hulp in de huishouding kwam ik bij veel oudere mensen over de vloer. Omdat ik graag met mensen omga, genoot ik van de mooie gesprekken en zo ontstonden er veel contacten. Dit werk heb ik zo’n 9 jaar gedaan’.

Superleuke baan

‘Toen ik daar boventallig werd solliciteerde ik op een functie in Amsterdam, ook in de thuiszorg, maar dan voor mensen in de OGGZ, voluit de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Ik werd aangenomen en kom nu bij mensen thuis die na heel veel jaren met (psychische) problemen of na een lange tijd van verslaving aan drugs en drank proberen weer de regie over hun leven te krijgen. Ik doe dan huishoudelijk werk en ga natuurlijk ook met deze mensen in gesprek. Zij vertellen mij hun levensverhaal en ik vind het heel bijzonder dat ik dit vertrouwen krijg. Ook komt vaak het geloof ter sprake; God en het geloof geven veel van mijn cliënten houvast. Dit zijn vaak heel mooie gesprekken. Door mijn werk kom ik ook in contact met o.a. wijkagenten en huisartsen in Amsterdam-West. Ik vind dit superleuk werk en ben door alles wat ik meemaak anders naar mensen gaan kijken en minder snel gaan oordelen.’

Clubs en Kinderdienst

Ook in haar privéleven is Cora geen stilzitter. ‘Vanaf mijn vijftiende ben ik actief binnen de kerk. Dat begon als leidster in het clubwerk. Wekelijks waren er verschillende clubs voor kinderen in de basisschoolleeftijd, boven in de clubruimten in de Grote Kerk. Dat deed ik samen met bijvoorbeeld Monique van Andel, Ida te Slighte en Margriet Mandemaker. Daar heb ik heel goede herinneringen aan, met als jaarlijkse hoogtepunten de viering van Sinterklaas en Kerst en natuurlijk de beroemde clubkampen’. Daar kwam later de zondagse kindernevendienst bij. ‘Ook dat vrijwilligerswerk heb ik vele jaren met plezier gedaan en doe ik nog steeds. Inmiddels zit ik ook al 9 jaar bij de kerkrentmeesters, nu als voorzitter. Ik houd me o.a. bezig met de Actie Kerkbalans; dat is jaarlijks een hele klus. Verder bemoei ik me natuurlijk met allerlei beheerderszaken, zoals het vochtprobleem in ons kerkgebouw, de geluidsinstallatie, de verwarming enzovoort. Dat werk doe ik samen met Peter Mendrik, Annelies Klokman, Onno Bart, Henk Breedveld en Ria Bakker als notulist’. De kerkrentmeesters Wim en Simone Groothuis zijn vanwege ziekte tijdelijk niet actief.

Gegroeid in het geloof

Zelf wil Cora graag bij de kerk betrokken blijven. ‘In de loop der jaren ben ik gegroeid in het geloof. Ik ga graag zondags naar de kerk, voor een moment van bezinning en een plek van ontmoeting. Omdat ik al zolang meeloop in onze gemeente, heb ik heel veel mensen goed leren kennen. Ik voel dan ook een sterke, persoonlijke band met hen. Het is prachtig om van die geloofsgemeenschap deel uit te mogen maken.’

Ben Broerse

Kerkgebouw 100 jaar: 1925 – 2025



Bovenstaande foto komt uit het fotoarchief van de Boer / Noord-Hollands beeldarchief. Een mooi beeld van de bouw van onze kerk door de gebr. De Graaff uit Halfweg.

Op dinsdag 8 juli 1924 gingen de eerste palen de grond in. Op zaterdag 20 september 1924 werd de eerste steen gelegd door ds. Baljon. En al op Hemelvaartsdag 21 mei 1925 werd de toenmalige Hervormde kerk door de Hervormde gemeente van Houtrijk en Polanen in gebruik genomen.

De viering van 100 jaar kerkgebouw van nu de Protestantse gemeente willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan in mei 2025. Een kleine commissie gaat ermee aan de slag. De komende maanden zullen wij meer info verspreiden over wat wij willen gaan doen.

Namens de commissie kerkgebouw 100 jaar,

Leo Kranenburg

COMMISSIE ZONDAGMIDDAGCONCERTEN

Entre Dos: als een glas rosé op een zwoele zomeravond...

Met een knipoog naar de zomer die achter ons ligt verzorgen Karin Jochems-Basting en Adriaan Dropsie met dwarsfluit en gitaar op 24 november een spetterend Zondagmiddagconcert in onze kerk. Het duo Entre Dos onderscheidt zich door het spelen van uitsluitend eigen composities. Entre Dos maakt muziek met een persoonlijk verhaal.

Entre Dos betekent 'tussen twee', tussen twee personen, tussen twee instrumenten en soms ook tussen twee verschillende muziekstijlen.

Eigen composities

De combinatie dwarsfluit/gitaar heeft een rijke traditie. Het levendige en vloeiende geluid van de fluit in combinatie met een rijkdom aan timbre en aanslag van de gitaar opent een wereld van klankmogelijkheden. Hieruit put het duo zijn inspiratie. In de composities van Adriaan Dropsie speelt de gitaar geen begeleidende rol, maar zijn de instrumenten elkaars gelijken.

Persoonlijk verhaal

Zijn muziek heeft mondiale erkenning en wordt ook vertolkt door buitenlandse ensembles. Iedere compositie is geschreven vanuit een persoonlijk verhaal waarin de luisteraar toch steeds vertrouwde herkenningsmomenten vindt. Graag nodigt Entre Dos u uit om hiervan te komen genieten.

Hoge onderscheiding

Adriaan begon zijn muzikale loopbaan met fluit, maar wisselde naar de gitaar. Hij studeerde klassiek gitaar aan het Brabants Conservatorium. Als eerste buitenlander werd Adriaan in 2000 onderscheiden met een 'Honorary Membership' van de Classic Guitar Club door de California State University Fullerton.

Cum laude

Karin studeerde van 1995 tot 2001 aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht en behaalde cum laude haar diploma.





Entre Dos maakt muziek op hoog artistiek niveau, met Karin op fluit en altfluit en met Adriaan op gitaar en octaafgitaar

Haar vooropleiding kreeg zij aan de Terneuzense muziekschool. Naast Entre Dos maakt Karin deel uit van het ART Ensemble en is zij werkzaam als fluitdocente en dirigente.

Verrassende belevenis

Het repertoire van dit duo bestaat uitsluitend uit originele composities van Adriaan Dropsie. Warme muziek, Spaans en klassiek, met een vleugje latin en jazz maken het luisteren naar Entre Dos telkens weer tot een verrassende, muzikale belevenis..

Half uur later...

Het Zondagmiddagconcert van 24 november begint een half uur later dan gewoonlijk, dus eenmalig om 15.00 uur. De entree bedraagt 10 euro inclusief drankje na afloop van het concert. Kinderen t/m 12 jaar betalen geen toegang. U bent natuurlijk weer van harte welkom in onze kerk. .

DIVERSEN

Inzameling van plastic dopjes stopt per 1 januari 2025

Al sinds 2015 worden er landelijk plastic dopjes verzameld, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de opleiding van KNGF Geleidehonden. De kerken in Halfweg zijn hier ook aan mee gaan doen. Toen de RK kerk besloot om te stoppen met inzamelen, ben ik hiermee doorgaan.

Het verzamelen van deze dopjes door heel Nederland levert de nodige gelden op. In 2023 is hiermee een bedrag van € 48.541,73 opgehaald en gedoneerd aan het KNGF, een prachtig resultaat.

Het wordt voor mij echter steeds lastiger om de dopjes naar een inzamelpunt te brengen en daarom heb ik besloten hiermee te stoppen per 1 januari 2025. Als iemand anders het inzamelen wil voortzetten geef dan je naam aan mij door, dan kan de inzamelmand blijven staan bij de ingang van onze kerk.

Met vriendelijke groeten,

Leo Kranenburg

GIRO 555

10 okt 2024

Kerk in Actie is een van de leden van de samenwerkende hulporganisaties. Onder de naam Giro555 komen zij gezamenlijk in actie na natuurrampen en in noodsituaties. Maakt een gemeente tijdens de actieperiode geld over naar Giro555 of Kerk in Actie dan gaat de opbrengst voor een deel naar projecten van Kerk in Actie.

Tijdens de actieperiode

Als gemeenten *tijdens de Giro555-actieperiode* collecteren en de opbrengst in deze periode afdragen aan Giro555, wordt de opbrengst via een vaststaande verdeelsleutel door de leden van Giro555 besteed. Kerk in Actie mag van de opbrengst tijdens deze periode 5,35 procent besteden aan eigen projecten in het Midden-Oosten.

Ook als er in de Giro555-actieperiode aan Kerk in Actie wordt gedoneerd, wordt deze bijdrage verdeeld onder de leden van Giro555. Behalve als er bij de donatie duidelijk wordt aangegeven dat het geld bestemd is voor een ander doel dan Giro555.

Na de actieperiode

Kerk in Actie steunt al jaren projecten in het Midden-Oosten. Als de gemeente *na de actieperiode* van Giro555 hiervoor geld inzamelt en/of afdraagt aan Kerk in Actie, gaat de opbrengst volledig naar de projecten van Kerk in Actie en wordt het besteed aan zending, werelddiaconaat en noodhulp via partners van Kerk in Actie.

Hoe besteedt Kerk in Actie de opbrengst van Giro555?

De opbrengst van de Giro555-actie wordt door Kerk in Actie besteed aan projecten in Israël, Libanon en Palestina. Kerk in Actie biedt bijvoorbeeld psychosociale hulp aan mensen in Israël. Via ACT Alliance, het wereldwijde netwerk van kerken, wordt er eten, drinken en onderdak geboden in Libanon, op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza. Deze hulp is voor iedereen, ongeacht afkomst.

Betrokken bij Libanon voor langere tijd

Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om voor nog langere tijd bij Libanon betrokken te zijn. Libanon is een van de actielanden van Kerk in Actie. Dan kiest een gemeente Libanon [als actieland](#) voor de komende jaren.

Kerk in Actie steunt iedereen

Kerk in Actie gelooft in delen met ieder mens, ongeacht geloof, kleur en afkomst. Omdat ieder mens geschapen is door God. De organisaties waarmee Kerk in Actie samenwerkt, werken vanuit een christelijke visie. Zij zijn allemaal geïnspireerd door het verhaal van Jezus die als geen ander gelooft in delen.



Beeld: Campagnebeeld Giro555