

KERKBRIEF

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg



1^e Advent

Zondag, 1 december 2024

10.00 uur

nr. 1890

Voorganger	: ds. Rien Wattel, Hoofddorp
Ouderling van dienst	: Leo Kranenburg
Diaken van dienst	: Gea Kranenburg
Organist	: Hans Jütte
Beamer / Geluid en beeld	: Robert Reemer / Leo Bakker
Lector	: Renske Jonker - Vrooland
Oppas- en Kinderdienst	: Janneke Stoffels
Collecten	: KiA Werelddiaconaat / Kerk

*Na de dienst zijn we van harte welkom voor
een kop koffie, thee of een glas limonade*

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

Orgelspel

Lied van de maand: **Lied 443** *De engel Gabriel komt aangesnel*

BEGINNEN

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Het aansteken van de 1e Adventskaars

De eerste kaars mag branden,
wij zien een beetje licht.
dat ook voor ons gaat schijnen
Is dat geen mooi gezicht?

Lied Hoopvol gaan wij hier naar binnen

Hoopvol gaan wij hier naar binnen

Tekst: Jacqueline Roelofs-van der Linden
Muziek: H.J. Gauntlett Once in Royal David's City

Hoop - vol gaan wij hier naar bin - nen, ko - mend
door de dui - ster - nis. in een tijd van stil be -
zin - nen, dro - mend dat er toe - komst is. On - ze
o - gen zijn ge - richt op een vonk, een sprank - je
licht.

2. Steeds weer, ook in donk' re tijden,
zijn er mensen opgestaan
die een vlam van hoop ontstaken,
lichtend ons zijn voorgegaan.
Bakens langs het steile pad
voor wie in hun voetspoor trad.

Bemoediging en Groet

Gebed om ontferming

LEZEN

Als gebed om de heilige Geest

Lied *In de harten van de mensen*

1. In de har - ten van de men - sen
leeft een eeu - wen - oud ge - rucht,
van een we - reld die vol - maakt was,
waar - van God zag dat zij goed was,
lich - tend beeld dat van ons vlucht.

- Echo die in ons blijft klinken,
vonk van God geef ons de durf,
't met dit sprankje hoop te wagen,
tot het groeiend wordt voldragen,
ons van binnenuit vervult.
- Als een kind, zo klein en kwetsbaar,
teer, maar toch vol zachte kracht,
wordt dan Christus steeds herboren,
wat in 't donker leek verloren,
wordt weer aan het licht gebracht.

- Dunne draad van licht en leven,
Geest van God die ons geleidt,
voer door eeuwen en door dagen,
ons naar heelheid die de aarde
van gebrokenheid bevrijdt.

Kinderen gaan naar de kinderdienst

Samen kijken we naar de tekening van *Merel Suijdam*

Eerste lezing *Ruth 1: 6-8; 14-19a*

Lied ZZZ 696 *Bethlehem*

1. O Beth - le - hem, jij klei - ne stad,
werd nauw - lijks mee - ge - teld.
In hel - den - lied of krijgs - ge - zang
werd nooit jouw naam ver - meld.
Hoe on - be - dui - dend was jouw stem,
wan - neer het ging om macht.
Toch werd jij de ge - boor - te - plaats
van Hem die vre - de bracht.

- Een stal als onderkomen was
voor deze Heer genoeg.
Hij was een heerser die geen kroon
of koningsmantel vroeg.
Wie weerloos of verstiten was,
wie bang was of verguisd,
vond bij dit Kind van Bethlehem
een warm en welkom thuis.

3. De stad waar David herder was,
die Ruth een toekomst bood,
waar 't kleine nog van waarde was,
werd in haar eenvoud groot.
Hoe vreugdevol klinkt nu jouw naam,
de hele wereld rond.
De boodschap die bij jou begon
gaat nog van mond tot mond.

Tweede Lezing *Lucas 21: 25-31*

Lied LB 444 *Nu daagt het in het oosten*

Overdenking

Op de beamer: Sammy van Ramses Shaffy (**meezingen mag!**)

https://www.youtube.com/watch?v=WoDUrHvk3_8

DELEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte aankondiging

De kinderen komen terug in de dienst

We zingen het adventskinderlied: *Ga je mee naar Betlehem?*

Ga je mee naar Betlehem?

Dat is de bestemming.

Ga je mee, daar vind je Hem,
daar gaan wij naartoe.

Betlehem, die kleine stad,
waar Jezus werd geboren!

Ga je met ons mee, zodat
jij van Hem kan horen.

Ruth ging met Naomi

terug naar Betlehem.

en David werd er koning,
daar koos God voor hem.

Micha profeteerde

dat in Efrata

Een Koning wordt geboren.

Kom toch mee en ga ...

Ga je mee naar Betlehem?

Dat is de bestemming.

Ga je mee, daar vind je Hem,
daar gaan wij naartoe.

Jozef en Maria gaan,
uit hun eigen stad vandaan.
Jezus, al zolang verwacht,
wordt geboren in de nacht.
Wijzen uit een land heel ver
zien in Betlehem een ster.
Leggen hun geschenken neer
voor de pasgeboren Heer.

Ga je mee naar Betlehem?
Dat is de bestemming.
Ga je mee, daar vind je Hem,
daar gaan wij naartoe.
Betlehem, die kleine stad,
waar Jezus werd geboren!
Ga je met ons mee, zodat
jij van Hem kan horen.

GEZEGEND OP WEG

Lied: 462 *Zal er ooit een dag van vrede*

Zegen

Beantwoord **gezongen Amen** 431B

Orgelspel

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:

Mevr. H. Walraven, Burg. Simonsstraat

Meeleven

We hebben het goede bericht ontvangen dat *Joke Lem* vrijdag 28 november al naar huis mocht. Ze heeft nog wel pijn, maar het gaat al veel beter. Ze dankt iedereen voor alle aandacht, de kaarten en de bloemen, dat deed haar goed.

Ook hebben we bericht gekregen dat *Gellius Joustra* deze week met spoed is opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft klachten die verband houden met zijn hart. Ook moet hij later in december nogmaals geopereerd worden aan een plekje op zijn hoofd. We wensen hem en Jeanne veel sterkte toe.

Dinsdag is *Cees Oostwouder* gevallen. In het ziekenhuis bleek hij een ontsteking te hebben en hij had hoge koorts. De koorts is gelukkig weer aan het zakken. Ze zijn erg geschrokken, maar het gaat nu al beter. Hij hoopt snel thuis te kunnen aansterken.

Zoals u ziet zijn er veel opnamen in ziekenhuizen de laatste tijd. Fijn dat we met elkaar kunnen meeleven via de kerkbrief. Wilt u een kaartje sturen? Het is beter om kaartjes naar het huisadres te sturen, want opnames zijn vaak kort.

Ds. Wilma van Rijn

Adventsproject kinderdienst: 'Bestemming Betlehem'

Dankzij de verhalen over Jezus' geboorte is het kleine plaatsje Betlehem, in de buurt van Jeruzalem, wereldberoemd. Maar in de Bijbel speelt Betlehem al veel eerder een belangrijke rol.

Met het adventsproject gaan we de komende tijd in de kinderdienst elke week opnieuw op weg naar Betlehem. Door de verhalen ontdekken we steeds weer iets nieuws over Gods belofte van vrede en recht, voor Israël en de hele wereld.

Het is de plek waar *Ruth, Naomi en Boaz* in een chaotische tijd laten zien wat het betekent om trouw te zijn.

David, de meest geliefde koning van Israël, wordt in Betlehem geboren.

In een tijd waarin de leiders van het volk het laten afweten, belooft de *profeet Micha* dat uit Betlehem ooit weer een leider zal komen die namens God regeert.

Jozef en Maria gaan samen onderweg vanuit Nazareth naar Betlehem.

En op Kerstmorgen horen we het verhaal van *de drie wijzen* die de ster volgen op weg naar Bethlehem.

In het projectlied deze adventsperiode zingen we over deze verhalen.

Adventsviering 13 december

Op vrijdagmiddag 13 december wordt de jaarlijkse kerstviering voor onze oudere gemeenteleden gehouden.

De uitnodigingen zijn bij de gemeenteleden bezorgd. Het belooft een fijne viering te worden. Hebt u er geen ontvangen en wilt u toch komen? Van harte welkom.

De bijeenkomst start om **14.30 uur** in onze kerk en duurt tot 17.30 uur. Nog niet aangemeld? Dan graag zo spoedig mogelijk bij Heleen Broerse, telefoon 020 4976137, of 06 34871173, of heleenbroerse@gmail.com. Meldt u erbij of u vervoer nodig hebt?

Koffie-inloop Er is geen koffie-inloop bij iemand thuis in december. We beginnen weer in januari, *Gre Gijzen*

De collectes hebben opgebracht:

17 november:

- Diaconie € 74,80 - Kerk € 70,35

24 november:

- Diaconie € 114,50 - Pastoraat Nederland € 119,55

Collecte Kerk in Actie - Moldavië - 1e advent

Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben.

De christelijke organisatie Bethania vangt deze kwetsbare kinderen na schooltijd op in twee opvangcentra. Ze krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche.

Met je bijdrage aan de collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals de hulp aan kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. collecte werelddiaconaat advent 1, of doneer online. Hartelijk dank!

Lees meer op kerkinactie.nl/opvangmoldavie

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder

Agenda voor de komende week

Woensdag	04-12	14.00 uur	InterNos
Zondag	08-12	10.00 uur	Ds. A.J.O. van der Wal, Hoofddorp, 2e advent

Collecten voor diaconie en kerk

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!

- de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte
- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

QR-code Diaconie



QR-code Kerk



Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.

