

KERKBRIEF

*Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg*



Zondag, 4 augustus 2024

10.00 uur

nr. 1873

Voorganger : ds. Wilma van Rijn-Fennell
Ouderling van dienst : Heleen Broerse
Diaken van dienst : Itie Joosse
Organist : Dick Meijer
Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell
Lector : Petra Meijer-Mendrik
Oppas- en Kinderdienst : Gea Kranenburg
Collecten : Diaconie / Kerk

*Na de dienst zijn we van harte welkom voor
een kop koffie, thee of een glas limonade*

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

Orgelspel

Lied van de maand: Lied 939: 1, 2, 3 *Op U alleen, mijn licht, mijn kracht*

BEGINNEN

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

We gaan staan

Aanvangslied 276: 1, 2 *Zomaar een dak*

Bemoediging en Groet

Onze hulp is de naam van de Ene God,

Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die trouw is in de eeuwigheid,

En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft.

Genade zij u en vrede, van God de Vader,

en van Jezus Christus, in de Eenheid met de Heilige Geest

Amen

We gaan zitten

Zingen: Psalm 121: 1, 3 *Ik sla mijn ogen op en zie*

Kyriegebed

Glorialied: Lied 829: 1, 2, 3 *De liefde gaat ons voor*

LEZEN

Gebed om inspiratie

Kinderen gaan naar de kinderdienst

Gedicht van Mary Heylema

Lijstje

Ik wil op reis
en er gaat mee:

campingmat
wandelpad
ochtendlicht
vergezicht
wegwijkaart
doorprikblaar
handdoekstrand

zwembroekzand
wiebelkwal
kriebelzweet
afkoelzee.

Zingen: Lied 833 (3x) *Neem mij aan*

Schriftlezing: *Marcus 6: 6 – 13 Niets meenemen voor onderweg*

Zingen: Lied 313: 1, 5 *Een rijke schat van wijsheid*

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 816: 1, 2, 3, 4 *Dat wij onszelf gewonnen geven*

DELEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte aankondiging

De kinderen komen terug in de dienst

Maak je niet druk over wat je zult eten
wees niet bezorgd over kleren of geld
vergeet niet dat God jou nooit zal vergeten
ja, Hij heeft zelfs al je haren geteld
Refr

Kinderlied: *Maak je niet druk*

Refr:
Maar geef God de eerste plaats in je leven!
en Hij zal je alles geven; wat je nodig hebt,
elke dag steeds weer;
leef dus gewoon bij de dag met de Heer!

Maak je niet druk voor de dag van morgen;
wat er misschien wel niet komen kan,
want iedere dag heeft z'n eigen zorgen
en weet je, je wordt er geen dag ouder van!
Refr

Kijk naar de vogels in de lucht.
Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen
geen voorraadschuren.
Het is jullie Hemelse Vader die ze voedt.
Zijn jullie niet meer waard dan zij?
Refr

GEZEGEND OP WEG

Slotlied Lied 419: 1, 2, 3 *Wonen overal*

Zegen (*beantwoord gezongen Amen 431B*)

Orgelspel

De bloemen uit deze dienst mogen gebracht worden bij:

Dhr. en mw. Sikkell - de Jong, i.v.m. hun 61 jarig huwelijk

Mw. Tineke Berger - v.d. Wilt, i.v.m. haar 80e verjaardag

Medeleven

Gerda Kortenoeven-Keddeman is zaterdag weer thuis gekomen na 8 weken revalidatie in Bornholm. Ze heeft erg uitgekeken naar haar thuiskomst. Thuis zal ze, met de hulp van Jaap, de draad weer proberen op te pakken. We wensen hen sterkte en Gods nabijheid.

Elsje Tavenier-Breedveld bedankt iedereen heel hartelijk voor de mooie bloemen die ze voor haar tachtigste verjaardag heeft ontvangen.

Deze week is ze thuis gevallen en heeft daar complicaties aan overgehouden. Op dit moment is ze in het ziekenhuis tot ze voldoende is opgeknapt om te revalideren.

We wensen Elsje en Henk veel sterkte en troost toe en Gods nabijheid.

Ds. Wilma van Rijn

Vakantie predikant. Van **5 t/m 19 augustus** ben ik vrij. Voor vragen, pastoraat of spoedgevallen kunt u altijd contact opnemen met leden van de kerkenraad. Zij kunnen u helpen of doorverwijzen naar één van mijn collega's. *Ds. Wilma van Rijn*

Bedankt Ik wil graag jullie allemaal bedanken voor het mooie boeket bloemen dat ik heb gekregen. Leo en Ria kwamen de bloemen brengen en het was super gezellig, heerlijk bijgepraat. De kaart bij de bloemen fantastisch. Iedereen heel hartelijk bedankt, *Janny Eijken*

Op deze manier willen wij **iedereen bedanken** voor het ontvangen van de bloemen vanuit de kerk. Ook voor de vele kaarten welke we reeds kregen na het bericht, dat er weer een behandeling nodig was. Het was enigszins een teleurstelling voor ons. Dit medeleven sterkt ons voor het volgende traject. Het oppakken van diverse zaken zal nog even moeten wachten. Maar hartelijke dank voor alle medeleven.
Groet Wim en Simone Groothuis

Agenda voor de komende week

Zondag 11-08 10.00 uur Ds. S. Lanser, Amstelveen

Collecten voor diaconie en kerk

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!

- de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

QR-code Diaconie



QR-code Kerk



Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse.

De kopij kan gemaald worden naar: kerkbief@protestantsekerkhalfweg.nl.

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.

