

KERKBRIEF

*Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg*



Zondag, 18 augustus 2024 **10.00 uur** **nr. 1875**

Voorganger	: Mw. ds. Nellie van Voornveld
Ouderling van dienst	: Annelies Klokman
Diaken van dienst	: Itie Joosse
Organist	: Hans Jütte
Beamer, geluid en beeld	: Onno Bart
Lector	: Selma de Fouw
Oppas- en Kinderdienst	: Cora Gerritse
Collecten	: Diaconie / Kerk

*Na de dienst zijn we van harte welkom voor
een kop koffie, thee of een glas limonade*

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

*Orgelspel
Preludium, BWV 541, J.S. Bach (1685-1750)*

Lied van de maand: het komt vandaag voorafgaand aan de dienst te vervallen.

Een wijziging, op voorstel van ds. Nellie van Voornveld, om dit 'Lied van Maand' vandaag te zingen na de preek. Daar past het goed.

BEGINNEN

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied 95: 1 en 3 *Steekt nu voor God de loftrumpet*

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 221 *Zo vriendelijk en veilig als het licht*

Gebed om ontferming

Glorialied: Lied 303 *Zonne en maan*

LEZEN

Gebed om de heilige Geest

Kinderen gaan naar de kinderdienst

Schriftlezing: *Marcus 5: 21 t/m 29*

Zingen: Lied 837: 1 *Iedereen zoekt U*

Schriftlezing: *Marcus 5: 30 t/m 43*

Zingen: Lied 837: 2 en 4 *Volgen wij, Heiland, niet uw spoor*

Overdenking

*Orgelspel
Improvisatie*

Zingen: Lied 'van de maand' 939: 1, 2, 3

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

DELEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte aankondiging

De kinderen komen terug in de dienst

Kinderlied: Hemelhoog 94 *Tot 7 maal 70 maal*

Tot zeven maal zeventig maal,
vergeef ik een ander zijn schuld.
Tot zeven maal zeventig maal,
de Heer heeft met mij ook geduld.

GEZEGEND OP WEG

Slotlied: Lied 981 *Zolang er mensen zijn op aarde*
Zegen (*beantwoord gezongen Amen 431B*)

Orgelspel
Fuga, BWV 541, J.S. Bach (1685-1750)

De bloemen uit deze dienst mogen gebracht worden bij:

Dhr. en mw. Schouten - Kars, Wilgenlaan, i.v.m. hun 60 jarig huwelijk
De witte roos is voor Jan en Willy de Waal i.v.m. de geboorte van hun achterkleinkind.

Bedankt

Hartelijk dank voor het fraaie boeket bloemen dat ik voor mijn verjaardag ontving van de kerk.
Anneke van Elderen

Wat ben ik weer verrast door de kaarten die ik kreeg tijdens mijn revalidatieverblijf in Bornholm en toen ik weer thuis kwam.
Ook hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk. We hebben met Bas en Tineke Berger mooie herinneringen uit de Iepenlaan opgehaald.
Met een hartelijke groet, Gerda Kortenoeven

Overlijden predikant Rijsenhout

In de afgelopen week hoorden we het droevige bericht dat ds. Gonja van 't Kruis, predikant van protestantse gemeente Rijsenhout, na een kort ziekbed is overleden. Zij werd slechts 61 jaar.

Ds. Gonja ging bij ons geregeld voor in de zondagse eredienst. In diensten van mei en juni was zij nog gastpredikant in onze gemeente. Ook was zij pastoraal medewerker bij ons in de periode dat ds. Wilma met zwangerschapsverlof was.

Op woensdag 14 augustus was de dankdienst voor haar leven in de Ontmoetingskerk in Rijsenhout. Marijke Gehrels leidde deze dienst. Haar laatste rustplaats heeft ds. Gonja gevonden bij haar ouders en broer op de Oosterbegraafplaats in Alphen aan de Rijn.

Ds. Gonja schreef in wat haar laatste bijdrage bleek te zijn voor het kerkblad van Rijsenhout over "Verlies". Daarin schreef zij o.a. "een leegte die niet opgevuld wordt" en "God is vlakbij, je verdriet wordt gezien". Haar overlijden laat een leegte achter in Rijsenhout! Wij wensen de gemeente Rijsenhout veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Agenda voor de komende week

Dinsdag	20-08	10.30 uur	Redactie kerkblad vergadering
Zondag	25-08	10.00 uur	mw. ds. Wilma van Rijn-Fennell

Collecten voor diaconie en kerk

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!

- de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte
- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

QR-code Diaconie



QR-code Kerk



Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse.

De kopij kan gemaald worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.

